



Galaten 4

Avond 1 : 1:10 - 2:14

Avond 2 : 2:15 - 3:18

Avond 3 : 3:19 - 4:11

Avond 4 : 4:12 - 5:12

Avond 5 : 5:13 - 6:5

Avond 6 : 6:6 - 6:18

Een binnenkomer en de bron van het evangelie

Waarheid en eenheid, zelf en vertrouwen

Doel van de wet, Baas of Vader

Geloof of werken, in vrijheid?

Ik of Geest, alleen of samen

Zaaien, oogsten maar besnijdenis of kruis

Galaten 4

Geloof of werken

Gal. 4 : 12-31

De problematiek van het toen en het daar zijn die van het hier en het nu.

- Jews for Christ www.jewsforchrist.org
- Christians for Moses www.christiansformoses.com

Dezelfde strijd woedt nog steeds. Deze brief gaat over de bevrijding van de wet die God aan Mozes gaf, als een tijdelijke toevoeging voor de periode tot aan de komst van Jezus.

De verhouding Jood - Christen; jodendom - christendom; wet - genade; geloof - zelf; zoon - slaaf; baas - vader

Galaten 4

Paulus' argumentatie

1. **Hart; sympathieke gevoelens** Gal. 4 : 12-20

Broederschap hun gevoelens ten opzichte van hem

Moederschap zijn gevoelens ten opzichte van hem

2. **Hoofd; symbolische feiten** Gal. 4 : 21-31

Moederschap waar we vandaan komen

Broederschap waar we naar toe gaan

Galaten 4

1. Hart; sympathieke gevoelens Gal. 4 : 12-20

Broederschap

Hij doet een beroep op hun herinneringen via die herinnering op hun hart. (hun wezen, hun "nephilim")

- Sta naast me, want ik stond naast jullie.
- Jullie hebben me nooit moedwillig pijn gedaan.
- Weet je nog hoe het begon?
- Jullie hebben me verwelkomd alsof ik Jezus zelf was.

Galaten 4

Moederschap

Tot dusverre hen beschouwd als broeders (met filio liefde)

Hier redeneert hij als een moeder. Hij noemt ze "mijn kleine kinderen".

- Het vergaat hem als een moeder wanneer iemand anders zich druk maakt over haar kinderen.
- Hij doorziet als een moeder de motieven van die ander. Die ander wil het kind voor zichzelf
- De moeder wil dat Christus gestalte krijgt in het kind.
- Kinderen, mag ik dan aangeven welke gevoelens ik nu voor jullie heb?

Galaten 4

2. Hoofd; symbolische feiten Gal. 4 : 21-31

Hij komt hier met het feitelijke verhaal van de Bijbel, het OT. Niet als geschiedenisverhaal maar als afschaduwing van Christus' werkelijkheid.

Moederschap

Gen. 16: 1-4 en 21: 1-12

- Kind van het vlees (Ismael) of kind van de belofte (Izaak)
- Wie is je moeder? Slaaf of vrije?
- Het aardse Jeruzalem of het hemelse Jeruzalem
- Tot volgend jaar in Jeruzalem
- Waar kom je vandaan?

Galaten 4

Broederschap

Ismael had nooit geboren hoeven worden. Er zou een strijd zijn tussen uw zaad en haar zaad.

- Ismael had nooit geboren moeten worden. Het gevolg van een louter fysieke daad!
- 14 jaar leeftijdsverschil. Maar vanaf het begin was er de botsing tussen het verschillende zaad.
- Het natuurlijke en het bovennatuurlijke botst.
- Welke nazaat ben je?
- Ons geloof bepaalt welk zaad we zijn. Ismael of Izaak!

Galaten 4

"It takes some to cry, but ik takes a train to laugh"

In dit lied van Bob Dylan gaat het om het gegeven dat het slechte makkelijk komt, maar het goede moeilijk te verkrijgen is.

Zo is het ook met vrijheid

De wereld gilt het uit om vrijheid. "Ik wil de vrijheid om te doen wat ik wil". En daarmee kom je in de zwaarste slavernij!!!

Jezus kwam om ons te bevrijden van onszelf!!!!!!!

Galaten 4

Ik of samen, de werkelijke vrijheid.

Gal. 5 : 1-12

Goddelijke basis

Gal. 5 : 1-6

- *Verloren vrijheid: "jullie"*
- *Onder de wet*
- *Buiten de genade*
- *Levend geloof: "wij"*

Menselijke barrière

Gal. 5 : 7-12

- *Geblokkeerde voortgang*
- *Verkondiging als offensief*

Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Galaten 4

Goddelijke basis

Verloren vrijheid: "jullie".

Een aantal uitspraken die ontploffen in ons denken met onthutsende helderheid.

- Terug naar de besnijdenis is verlies van je vrijheid.
- Je weer onder de wet stellen is terug naar de besnijdenis
- "Jullie moeten dit en jullie moeten dat", is het einde van de genade.
- Buiten de genade is los van Christus
- Als je je onder 1 gebod stelt, stel je je onder de hele wet.
- Paulus zelf: Fil. 3:6
- Stel heeeeeeeel je vertrouwen op de Heer!!!!

Galaten 4

Levend geloof: "wij".

De basis van het werkelijke geloof in de levende God is gelegen in 3 personen en 3 relaties met deze 3 personen.

- Vader, Zoon, Geest.
- Geloof, Hoop, Liefde
- Of je werkt ervoor, of je verwacht het.

Galaten 4

Menselijke barrières

- Paulus spreekt van een wedren; er is dus een afstand af te leggen
- Hardlopers zijn doodlopers
- Het zit wel goed want ik loop de juiste route
- Onderweg neem je beslissingen, maar je wordt wel steeds opgeroepen om door te gaan. 2 Tim. 4 : 7
- Waar zijn de belemmeringen gekomen?
- Je zal de juiste baan moeten blijven gaan, "Blijf in Mij". Wie in de Zoon is, heeft het leven".
- Wie u belemmert zal zijn straf dragen.
- Wat predik je?
- Het kruis? De wet? De besnijdenis?
- Alleen het kruis en de genade zal je vruchtbaar maken!

Galaten 4

Galaten 4