



# Galaten 3

Avond 1 : 1:10 - 2:14

Avond 2 : 2:15 - 3:18

Avond 3 : 3:19 - 4:11

Avond 4 : 4:12 - 5:12

Avond 5 : 5:13 - 6:5

Avond 6 : 6:6 - 6:18

Een binnenkomer en de bron van het evangelie

Waarheid en eenheid, zelf en vertrouwen

Doel van de wet, Baas of Vader

Geloof of werken, in vrijheid?

Ik of Geest, alleen of samen

Zaaien, oogsten maar besnijdenis of kruis

# Galaten 3

## Doel van de wet

Gal. 3:19 - 29

### 1. Wat is het doel van de wet?

- Wat moeten we aan met het OT?
- Wat ligt verborgen in het OT?
  - 2 draden. Als een elektriciteitssnoer  
draad 1 = de wet → Mozes  
draad 2 = de belofte → Abraham
  - de draden komen bij elkaar in Jezus.  
Hij vervulde de wet  
Hij was de Zoon van de belofte  
Hij nam de vloek van de wet en nam de belofte over.  
In Hem is de vloek weggenomen de zegen doorgegeven

# Galaten 3

## 2. Vloek van de wet.

Jesaja 9

- Een volk in duisternis
- Een drukkend juk
- De stang op de schouder
- De roede van de drijver

## 3. Zegen van de belofte

- Een Kind ons gegeven, een Zoon geboren
- Een eindeloze vrede
- Zijn heerschappij
- Gegronnd met recht en gerechtigheid

# Galaten 3

## 4. De wet sluit ons op. Gal. 3: 19-22

- Een tijdelijke maatregel.

- een mens kan pas vrijkomen als hij heeft vastgezeten
- de wet kwam na de belofte
- een beperkte geldigheidsduur

- Een indirecte maatregel.

- een bemiddeld verbond. De belofte kwam zonder tussenkomst. De wet kwam via de engelen. Het was voorwaardelijk.
- De wet is een wederzijds verbond. Beide partijen lopen risico.

Lees dan vervolgens Gen. 15

# Galaten 3

- Een ontoereikende maatregel.
  - Er is geen keuze tussen die twee en geen samengaan. Volstrekt niet
  - Zij rekent niet af met het kernprobleem. Ze maakt alleen het probleem duidelijk .
  - De wet houdt ons gevangen!

# Galaten 3

## 5. De belofte geeft ons de vrijheid Gal. 3:23-29

Vrijheid is pas vrijheid als het oordeel je niet dagelijks kan grijpen.

- Je komt in verzekerde bewaring, om je onder tucht te brengen
  - paedagogos = tuchtmeester / opvoeder
- En dan komt Romeinen 8:1
- Gedoopt in Christus Opnieuw bekleed met het Zoonschap
- Gezegend in Abraham Zoon van de belofte (Gen. 12:3)
- De scheidslijnen van de wet vallen weg!! Gij allen zijt één in Christus.

# Galaten 3

Baas of Vader.

Gal. 4:1-11

1. Wij - joodse gelovigen Gal. 4:1-5

In dit gedeelte wordt het persoonlijk voornaamwoord "wij" gebruikt. De joden dus!

- Toestand:
  - gebonden aan elementaire zaken. Materialisme, bijgeloof, rituelen. In feite minderjarigheid. Grow up!
- Gods Zoon gegeven: bevrijdt uit de dwang van de tuchtmeester
- Gods zoon worden: niet meer adoptie maar "vlees van Zijn vlees en been van Zijn been.



# Galaten 3

## 2. Jullie - gelovigen uit de volken. Gal. 4:6-11

Het verschil is dat Hij tot nu toe niet tot ons gekomen is "in het vlees".

- Hij kwam bij "jullie" in de Geest. Daarom ging Hij terug naar de Vader.
- Het Griekse woord wat hier met roepen wordt vertaald is "uitschreeuwen".
- Wij schreeuwen het uit: "Abba, Vader". Eindelijk thuis!!!!
- Je bent geen dienaar meer, maar zoon. Volstrekt geboorterecht
- Keer niet meer terug tot slavernij!
- Niet meer terug tot je afgoden
- Niet meer terug naar je speciale heilige dagen
- Iedere dag is "de dag van de Heer".
- Mee eens? Waarom ga je dan terug?

# Galaten 3

# Galaten 3

# Galaten 3

