

Galaten

Avond 1 : 1:10 - 2:14

Avond 2 : 2:15 - 3:18

Avond 3 : 3:19 - 4:11

Avond 4 : 4:12 - 5:12

Avond 5 : 5:13 - 6:5

Avond 6 : 6:6 - 6:18

Een binnenkomer en de bron van het evangelie

Waarheid en eenheid, zelf en vertrouwen

Doel van de wet, Baas of Vader

Geloof of werken, in vrijheid?

Ik of Geest, alleen of samen

Zaaien, oogsten maar besnijdenis of kruis

Galaten (avond 1)

1. Een veelbetekenende brief
 - a. Te emotioneel
 - b. Te persoonlijk
 - c. Te intellectueel
 - d. Te geestelijk
 - e. Te controversieel

2. De lezers Heen en weer geslingerd
3. De schrijver Een autodidact
4. De boodschap Wet -Vrijheid -Losbandigheid

Galaten



Galaten

Adres 1: 1 -5 de enveloppe

In de adressering valt Paulus al gelijk met de deur in huis.

Hij is een gezondene, met een boodschap die hij persoonlijk heeft ontvangen.

Afgezant

Boodschap

1. het kwaad in de wereld
2. Gods wil om te redden
3. De redding door Christus
4. blijdschap door genade en vrede voor de gelovige.

Dat heet evangelie!!! Niet uit overlevering maar persoonlijke openbaring.

Galaten

Aansporing: 1:6 - 9

Normaal begint Paulus met "complimenten" (bv. 1Kor.)

Nu: Ik ben onthutst!! Ik heb het echt niet meer. Enz.

Waarschijnlijk al een paar maanden na hun ontstaan gaan ze op een ander evangelie verder.

Lees ook Matt. 18:6

Galaten

Persoonlijke oproep: 1:10

Zo wil ik het niet want zo werkt het niet.

Na dit explosieve begin 2 conclusies:

1. De meerderheid geloofde dit valse evangelie
2. Waaraan was men blij met het valse evangelie? Je hoogmoed blijft intact!

Galaten

Het evangelie van Jezus of dat van Paulus? 1:11-12

Altijd al veel kritiek op Paulus geweest! Alsof het geen "evangelie" was wat hij bracht. Want:

Hij had het niet uit eerste hand (zei men); hij gaf er zijn eigen draai aan (vond men) en hij was ongezeglijke (lasterde men)

Maar Paulus stelt de vraag: "welk evangelie willen jullie?"

Hij stelt 2 simpele feiten:

1. Al had hij het evangelie niet van de apostelen ontvangen, zij stemden wel met hem in.
2. Hij heeft het evangelie op directe wijze ontvangen, maar het week niet af.

Galaten

5 perioden uit het leven van Paulus om dit aan te tonen.

1. Contrast 1 : 13-14

Zijn voorchristelijke leven! Antichristendom, pro jodendom.

2. Contemplatie 1 : 15-16

Hij trok zich terug en ging op zoek

3. Conversatie 1: 18-24

Na 3 jaar in gesprek met Petrus en Jacobus

4. Consultatie 2 : 1-10

Na 14 jaar evangelieverkondiging naar Jeruzalem met Barnabas en Titus .

5. Confrontatie 2 : 11-14