

De lokale gemeente toerusten voor strategische en effectieve evangelisatie

Handelingen 1: 4-8

4En terwijl Hij met hen aanzat, gebod Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. 5Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. 6Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? 7Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, 8maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.

Marcus 16:15-18

15En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

- God wil geen religie, Hij wil een relatie.
- God wil zonen, geen dienstknechten
- God heeft een ieder van ons geroepen om met Hem samen te werken. Wij werken samen met Hem in zijn verlossende plan. (1 Cor.3: 9)
- Als het Lichaam van Christus, zijn wij Jezus handen en voeten hier op aarde om het werk voort te zetten wat Hij begonnen is. (1Joh. 4:17)
- Daarom zijn wij ambassadeurs van Christus, alsof God Zijn beroep doet door onze mond heen. (2Cor.5: 20)

1. **Bid** Hand. 4: 29 Heer geef mij vrijmoedigheid om Uw woord te spreken.
2. **Wees vervuld en wordt geleid door de Heilige Geest** (Hand. 16:6, 9, 10) Zoals Paulus in Handelingen constant de Heilige Geest vroeg om naar mensen toe geleid te worden.
3. **Heb het hart van god.** Vader geef mij Uw hart voor de verlorenen en een last voor de verlorenen.
4. **Spreek over de dingen uit jouw leven** en start een gesprek.
5. **Wat is het Evangelie en deel dit.** Wat wij moeten doen om gered te worden – Bekeren en geloven (Romeinen 10: 9, 10)

Jouw getuigenis, van voordat je Christus hebt aangenomen/ ontvangen. Beschrijf hoe God jouw ogen geopend heeft voor de geestelijke waarheid. Vul dit aan met de basis feiten van het Evangelie en jouw reactie hierop.

6. **Laat hun weten dat je om hen geeft.** Door te luisteren en in gesprek te gaan.
7. **Ontwikkel relaties.** Jezus was de totale uiting van de liefde van de Vader voor de wereld.
8. **Richt je nooit en alleen op zonde, maar spreek Christus, vergeving en nieuw leven.** Geen veroordeling.
9. **Laat je niet meeslepen in een discussie.** Zorg ervoor dat je niets van doen hebt met dwaze en stomme argumentaties/ discussies. Jij weet dat deze alleen maar twisten/ strijd veroorzaken. (2Tim. 2:23)
10. **Wij zijn vissers van mensen.** Verschillende vissen vang je ook op verschillende manieren. Ieder persoon is anders en wij moeten **dat respecteren** en hier op de juiste manier mee omgaan.
11. **Zorg dat je een vervolg geeft aan de mensen.** (Matt. 5:16) *Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.*
12. **Wacht op een mogelijkheid of creëer er een om te gebruiken.** (1Petr. 3:15) *...altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze*
13. **Wees bewogen. Bekijk de mensen door de ogen van Jezus.** (Matt. 9:36-38) Toen Jezus de menigte zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen.
14. **Wees geduldig.** Voor velen kan evangeliseren teleurstelling veroorzaken omdat zij niet meteen resultaten zien. Besef dat het ultieme doel van evangelisatie is om mensen tot Christus te leiden, alleen wil dit niet zeggen dat dit altijd meteen en op korte termijn gebeurt. Wij moeten onthouden dat alleen God weet wanneer de zaden die wij planten, voor vruchten gaan zorgen.
15. **Bid onophoudelijk.** Een van de meest essentiële dingen bij evangelisatie. Geef daarbij de hoop niet op!!! Gebed is de katalysator/ de aanjager die veroorzaakt dat Gods wil hier op aarde zal geschieden.
16. **Onthoudt altijd dat niet jij het doet of dat het niet van jou afhangt.** Wij zijn niet eindverantwoordelijk. **Laat de resultaten over aan God.**