

Info t.b.v. landelijke bidden en vastendag op zaterdag 27 november 2021

Algemeen:

Er is op dit moment veel aan de hand in ons land, maar eigenlijk in de gehele wereld. En de tijd is daar om als christenen onze monden open te gaan doen. En niet meer stilzwijgend toe te kijken. Alleen roepen wij op om dat nu op een Bijbelse manier gaan doen.

Wanneer je naar het verhaal van de val van Jericho kijkt, dan is dat niet met vechten en geweld tot stand gekomen, maar de sleutels waren geduld, volharding, gehoorzaamheid en eenheid.

We zien op dit moment steeds meer mooie christelijke initiatieven in ons land en daar willen wij ons steentje graag aan bijdragen. Wij zijn gewend om als gemeente samen te bidden en vasten. En iedere keer zien wij weer wat voor een kracht hiervan uit mag gaan. Dat levens worden veranderd, genezing plaatsvindt en meer.

Daarom roepen wij iedere christen op om op te staan en mee te gaan wandelen met deze dag van bidden en vasten. Wij doen dit vanuit de gedachte van de tekst die staat in Joël 2: 15-17 (NBG-51).

15Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. 16Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen; de bruidegom trede uit zijn kamer en de bruid uit haar bruidsvertrek. 17Laat de priesters, de dienaren des HEREN, tussen de voorhal en het altaar wenen en zeggen: Spaar, HERE, uw volk en geef uw erfdeel niet prijs aan de smaad, zodat de heidenen met hen zouden spotten. Waarom zou men onder de volken zeggen: Waar is hun God?

Wij beseffen dat wij, naar de maatstaven van de wereld, een kleine gemeente zijn en die zeker niet in Nederland bekend is. Maar iemand moet het initiatief gaan nemen en wij willen dat graag doen. Daarom deze oproep.

Alles wat hieronder staat is een handreiking. Je kunt hier als gemeente/ kerk natuurlijk vanaf wijken en dit naar jullie eigen gebruiken en lokale omstandigheden aanpassen. Het is al geweldig wanneer velen gaan deelnemen.

Hoe gaan we de bidden en vastendag praktisch maken

1. Door de flyer op facebook, Instagram, twitter, whatsapp, Signal of waar dan ook te delen.
2. Door de bidden en vastendag met je gemeente-/ kerkleiding te bespreken en kijken of zij hier aan mee willen doen.
3. Wanneer je gemeente/ kerk* mee gaat doen, het kerkgebouw te openen voor een ieder die daar samen met andere christenen wil komen bidden. Heb je zelf geen eigen gebouw, doe dan mee met een kerk in je buurt die dit wel heeft.
4. Door samen gebedspunten op te stellen.
5. Wanneer je niet de hele dag kunt, dan als kerk een gebedstijdenlijst te maken waar je op in kunt tekenen.
6. Of welke ander creatieve oplossing om deel te nemen dan ook te bedenken.

Vanaf hoe laat gaan we bidden

Dit mag iedereen natuurlijk zelf bepalen, maar we willen toch een handreiking geven. Dit omdat we kunnen voorstellen dat niet voor iedere christen anno 2021 nog een vast onderdeel van je leven is om te vasten en bidden.

- Het is al geweldig wanneer de kerken hun deuren openen van 07.00 – 24.00 uur.
- Dit betekent dat je thuis, wanneer je dit wilt, al eerder kunt beginnen en later naar de kerk kan gaan.

**daar waar gemeente/ kerk staat wordt hetzelfde bedoeld. Alleen worden deze benamingen bij de verschillende denominaties anders gebruikt. Daarom deze keuzeoptie.*

- Je kunt dan de hele dag daar zijn of misschien kun je met de gemeente/ kerk een aanwezigheidsrooster opstellen voor degene die niet de gehele dag aanwezig kunnen zijn. Op deze manier kun je dan toch de gehele dag het gebed laten voortgaan.

Waar kun je dan bidden?

- Het mooiste is wanneer alle kerkgebouwen in Nederland hun deuren hiervoor openen. Maar ook locaties van huiskerken, etc. zijn natuurlijk een prachtige plek om samen te bidden.
- Je kunt natuurlijk op ook thuis, op je werk, of waar je dan ook bent deze dag tijd nemen om te bidden. Alleen is het op een dag als deze juist veel krachtiger om samen in gebed te gaan.
- Doet jou kerk niet mee maar wil jij wel meedoen, kijk dan bij de kerken in jouw buurt wie er meedoen en sluit je deze dag daar dan bij aan. Het staat wel netjes om eerst even met de betreffende gemeente/ kerk contact op te nemen.

Even iets rondom het vasten

- Wanneer je gaat vasten, dan beng je een offer. Een offer in tijd, in eten, in comfortdingen uit je leven, etc. De uitdaging is om dag alleen op water, zonder telefoon, tv, etc. te volbrengen.
- Gewoon een dag heel dicht bij Jezus Christus en Zijn Woord doorbrengen. Daarbij Hem te aanbidden, te loven en te prijzen en in gebed te zijn voor ons land.
- Mocht je medicijnen moeten gebruiken, overleg dan even met je huisarts wat verantwoord is. Misschien moet je een klein beetje eten om toch mee te kunnen doen.
- Alleen je mobieltje niet aanraken of een dag geen tv kijken, is geen vasten. Dit zijn gewoon zaken die normaal zijn om te laten staan wanneer je kwaliteitstijd met Jezus Christus door wilt brengen.

Mogelijke gebedspunten

Hierbij willen wij een handreiking geven om de gebedsdag vorm te geven.

1^e **Begin de dag met samen te bidden volgens 2 Kronieken 7:14.**

- We belijden en bekeren ons van onze zonden en vragen Jezus Christus om vergeving.
- We belijden bij God de zonden van onze voorouders en vragen Jezus Christus om vergeving.
- We belijden en bekeren ons van het feit dat de kerk heeft geslapen, zwak is geworden en haar kracht en autoriteit heeft verloren. En we vragen Jezus Christus om vergeving.
- We bidden dat de ogen worden geopend
- We bekeren ons van angst en ongeloof. Van het richten op het zichtbare en wat "er niet is" i.p.v. ons te richten op het onzichtbare dat eeuwig is. (2Kor.4:18) En we verbreken angst, ongeloof en iedere betovering of uitgesproken vloek over ons leven in Jezus Christus naam.
- We verbreken de kracht van het covid-19 virus over onze gedachten, ons lichaam, onze wil en ons leven. En daarna over je gezin, familie, broeders en zusters, je buurt, de stad en ons land in Jezus Christus naam.

2^e **Gebedspunten om de hele dag voor te bidden**

- Dat de gemeenten/ kerken weer terug mogen komen in hun geestelijke positie en dat de kracht van God daarin ook voor de wereld zichtbaar gaat worden.
- Dat kerkmuren om mogen vallen en dat in alle steden in ons land de handen ineen worden geslagen bij de daar aanwezige gemeenten/ kerken.
- Dat vele mensen gered mogen worden.
- Dat de zieken in ons land op wonderbaarlijke wijze mogen genezen in de naam van Jezus Christus en dat de ziekenhuizen leeg mogen stromen.

**daar waar gemeente/ kerk staat wordt hetzelfde bedoeld. Alleen worden deze benamingen bij de verschillende denominaties anders gebruikt. Daarom deze keuzeoptie.*

- Dat gezond verstand weer gaat zorgen voor een samenleving waar de dingen weer in een normale balans terug gaan komen.
- Waar verdeeldheid onder de bevolking gaat verdwijnen.
- Dat we een zegen mogen bidden voor de wereldse overheid.
- Dat we ook mogen bidden dat een ieder die voor of bij deze overheid werkt, gered mag worden, of ten minste de juiste woorden en beslissingen gaat nemen.
Wij zeggen altijd: als God een ezel kan laten profeteren, dan kan hij ook een nog niet door Jezus Christus gered mens de juiste woorden laten spreken of besluiten laten nemen.
- Dat zij die voor of bij deze overheid werken en halsstarrig en bewust blijven volharden in het verspreiden van woorden die geen zegen brengen, van het nemen van besluiten die niet opbouwen maar alleen afbreken, etc., van hun functie ontheven worden en geen enkele invloed meer uit kunnen oefenen.
-
- (voel je vrij om zelf nog gebedspunten aan te vullen wanneer die er zijn.)

Wij beseffen dat de informatie zeker niet volledig is. Daarnaast is deze opgesteld vanuit onze denk en handelwijze rondom bidden en vasten. Daarom vul naar je/ jullie eigen lokale omstandigheden aan of verander de info zodat het passend wordt voor jullie gemeente/ kerk.

Hoe weten anderen dat jouw gemeente/ kerk ook meedoet?

- Door de flyer op de website te plaatsen.
- Door dit op alle socialmedia waar de gemeente/ kerk aan deelneemt, kenbaar te maken.
- Via mond op mond door te vertellen, etc.

DELEN DELEN DELEN DELEN

Oproep aan alle christenen in ons land

Landelijke dag van bidden en vasten

Zaterdag 27 november 2021

Voor meer info: www.vegd.nl

DOE JE MEE EN GA WE SAMEN DEZE DAG TOT EEN GROTE ZEGEN LATEN WORDEN?

En laten we samen kijken wat hier verder uit voort mag komen

**daar waar gemeente/ kerk staat wordt hetzelfde bedoeld. Alleen worden deze benamingen bij de verschillende denominaties anders gebruikt. Daarom deze keuzeoptie.*